



# Aquarium Holgen

## Ingezonden stukken | Verhaal Fred Fleminks

Het zal ongeveer 42 jaar geleden zijn dat ik voor het eerst in Aquariumspecialzaak Holgen kwam. Ik had toen al mijn eerste tropische aquarium, een volglas bak van 40 centimeter. Ik was 8 jaar oud en ik woonde met mijn ouders in (Nieuw) Osdorp. Al mijn visjes kwamen van Holgen.

Mijn ooms en grootvader hadden ook een aquarium. Als ik op visite was bij mijn grootouders in de Jacob van Lennepstraat moest / mocht ik altijd de tubifex voor de aquariumvissen van opa bij Holgen halen. Ik kreeg van opa altijd een beetje mee voor mijn eigen vissen. Ik kan me een hele koude winter in begin jaren '60 herinneren dat oom Ton muggenlarven in een emmer op het balkon had staan. De muggenlarven deden het prima onder het ijs van de emmer en oom Ton had een hele tijd levend voer voor zijn aquariumvissen. Oom Jan had ook een aquarium, waar hij zelfs een waterschildpadje (die snel dood ging) en watersalamanders (die snel ontsnapten) had.

Met de oude meneer Holgen dreef ik handel. In Sloten ving ik posthoornslakken in de slootjes die ik naar de winkel bracht. Die slakken ruilde ik dan weer voor plantjes of vissenvoer. Iedereen blij.

Ik kan me herinneren dat ik ooit voor de winkel naar de buiten uitgestalde aquariums stond te staren: In een van de bakjes zwommen Schijfbaarsjes (*Mesogonistius chaetodon*), een inmiddels heel "ouderwets" visje. Zilverkleurige visjes met zwarte dwarsbanden en rode vinnetjes. Geweldig mooi! Maar te duur voor mijn zakgeld. Dus alleen maar kijken. Twee jaar geleden kwam ik ze in een andere aquariumwinkel weer tegen en zonder naar de prijs te vragen nam ik er een paar mee. Jeugd sentiment mag zijn prijs hebben. De volgende dag belde ik een van mijn aquariumvrienden op dat ik Schijfbaarsjes had weten te vinden en vertelde het verhaal van de uitstalling van Holgen, ergens jaren '60. "Ja", zei Jur, "Dat weet ik. Ik ben twee jaar ouder dan jij en ik had meer zakgeld. Ik heb ze toen gekocht". Daar kom je na 30 jaar vriendschap terloops achter.

Een andere vriendschap is Gert-Jan. Hij werkte in de jaren '70 en '80 bij Holgen. Ik werkte op de zaterdag in een andere aquariumwinkel. We hebben altijd een zeer fundamentalistisch meningsverschil gehad over de verschillen merken aquariumpompen en zijn nog steeds vrienden.

Ik kom al heel lang bij Holgen. Als tiener was ik een eigenwijs wijsneusje die het altijd beter wist over vissen (en het ook echt beter wist!!!!). Vandaar mijn bijnaam in de winkel. Ik word (al ben ik nu echt niet meer op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen) nog steeds in de winkel begroet met: "Goedemiddag Professor!"

Ik woon nu in Hoofddorp, maar haal mijn muggenlarven nog steeds bij Holgen!

Fred Fleminks, Hoofddorp